

In memoriam

**IN MEMORIAM ETIENNE VERMEERSCH (BRUGGE 1934 –  
GENT 2019)**

Zoals zovelen in Vlaanderen betreur ook ik oprecht de heengang en ons verlies van Etienne Vermeersch. Onze filosofische tegenstellingen hebben nooit geleid tot enige persoonlijke rancune. Zijn maatschappelijk werk, niet enkel in de media, heb ik steeds gerespecteerd en soms bewonderd. De vraag of hij nu ook een filosoof was, vind ik eigenlijk niet relevant. Wellicht was hij het type van een redelijke antifilosoof, maar antifilosofie is ook een filosofie. Ik kan zonder enige moeite instemmen met zijn stelling dat de moderne wetenschap in zekere zin waar heeft gemaakt wat de traditionele filosofie tot op Kant op het oog had. Enkel vond hij dat prachtig, ik minder. Nochtans heeft ook hij in zijn boek over *De ogen van de Panda* (1988) “het WTK-bestel”: het systeem van Wetenschap, Techniek en Kapitalisme verantwoordelijk gesteld voor de huidige ecologische wereldproblemen. Dan weer bleef hij mordicus zweren, ook nog in dat zelfde boek bij de enige betrouwbaarheid van wetenschappelijke methodes. Ietwat irrationeel, vind ik. – En toch, over het geheel gezien zou je terecht onvergeten blijven, Etienne, samen met Leo en Jaap uit de grote tijd van de Gentse filosofie.

Rudolf BOEHM (Gent)